

## **PAROCHIE H. ANDREAS, VELDEN**

Pastoor C. Müller, Kloosterstraat 5, 5941 ES Velden Tel: 077-4721230  
Indien niet bereikbaar: Achterwacht, **tel. 06-24845566** (voor ziekenzalving)  
Spreekuur: op afspraak, u kunt u hiervoor bellen,  
bij voorkeur tussen 17.00-18.00 uur, tel. 077-4721230

### ***Bankrekening t.b.v.:***

Kerkbijdrage: NL51 RABO 0153 5966 00

Abonnement St. Andreasklokje: NL21 RABO 0153 5370 00

Overige betalingen: NL76 RABO 0153 5966 35

*Allen t.n.v. Kerkbestuur St. Andreas.*

Secretariaat: p/a Rijksweg 125, 5941 AC Velden

Website: [www.kerkklokje.nl](http://www.kerkklokje.nl)

## **Eucharistievieringen ( 25 september t/m 30 september 2022 )**

<u>Zondag</u> 25 sept.	<u>10.30 uur</u>	<b><u>26<sup>e</sup> Zondag door het jaar</u></b> H. Mis; Hub. Beurskens Jaardienst voor Piet Keltjens Wies van Knippenberg-Janssen (offergang) Truus Jansen-Keltjens (offergang) ----- Kate Göldenboog, Leeuwerikweg 13, die zondag 25 september wordt gedoopt  (zang: Nederlands)
<u>Woensdag</u> 28 sept.	<u>19.00 uur</u>	H. Mis; om saamhorigheid en solidariteit tussen mensen  <i>Aansluitend Aanbidding Allerheiligste.</i>
<u>Donderdag</u> 29 sept.	<u>09.00 uur</u>	<b><u>Feest: HH. Michaël, Gabriël en Raphaël</u></b> <b><u>Aartsengelen</u></b> H. Mis; voor de kwetsbaren in onze samenleving
<u>Vrijdag</u> 30 sept.	<u>09.00 uur</u>	<b><u>Gedachtenis H. Hieronymus</u></b> H. Mis; voor hen die in de Kerk leiding geven

### **Stille Aanbidding**

Stille Aanbidding (19.00 uur) op maandag- t/m vrijdagavond, tenzij er die avonden een H. Mis is.

### **Eucharistievieringen in Arcen en Lomm**

Zaterdag	24 sept.	18.30 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen
Zondag	25 sept.	09.00 uur: H. Mis, H. Antonius Abtkerk, Lomm
Dinsdag	27 sept.	09.00 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen

**Misintenties voor zondag 2 oktober t/m vrijdag 7 oktober  
kunt u doorgeven tot uiterlijk vrijdag 23 september 12.00 uur.**

HH. Missen zondag: **€ 20,00** / door de week: **€ 10,00**  
*Misintenties kunt u afgeven op de pastorie, Kloosterstraat 5,  
of telefonisch doorgeven: tel. 077- 472 1230.*

## **H. Doopsel**

U kunt een doopafspraak maken door contact op te nemen met pastoor C. Müller, Kloosterstraat 5, tel. 077- 4721230.

### **Vooraankondiging Fietsbedevaart zondag 9 okt. Velden ↔ Kevelaer**

De fietsers vertrekken om 11.30 uur vanaf de Markt in Velden - verzamelen bij de fontein. De route gaat via de Hamert (Pannenkoekenhuis) naar Kevelaer. Deelnemers uit het parochiecluster Lomm en Arcen kunnen zich aansluiten op het fietspad aan de Rijksweg. Er is een lunch in Twisteden (lunchpakket zelf meebrengen). In Kevelaer is een fietsenstalling direct tegenover de Mariakapel. In de naastgelegen kaarsenkapel is om **13.30 uur** rozenkrans bidden en lof met pelgrimszegen door pastoor Müller. Leden van de Pilgergruppe Velden - Kevelaer zijn hier ook bij aanwezig. Vanaf 14.30 uur is er gelegenheid tot koffiedrinken en om bijvoorbeeld de basiliek te bezoeken. Om 16.00 uur begint de terugreis van zo'n 25 kilometer. De bedevaart is ook mogelijk voor wie met de auto of te voet wil komen. Deelname is kosteloos en opgave vooraf is niet nodig.

### **"Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ..."**

Wie van ons kent niet uit zijn jeugdijaren het spelletje waarbij een voorwerp moet worden geraden, dat een van de spelers in gedachten heeft en dat voor alle spelers "zichtbaar" aanwezig is ...

Ik moest er aan denken toen ik het Evangelie las dat in de kerk a.s. zondag wordt gelezen (25 september), te weten Lucas, 16, 19-31. Daarin vertelt Jezus een gelijkenis. Het verhaal gaat over een rijk man en een arme bedelaar (Lazarus). Beiden komen te overlijden, de rijke krijgt een eervolle begrafenis, maar moet daarna boeten voor zijn leven hier op aarde. Lazarus wacht na zijn dood een beter leven. De rijke ondergaat foltering in de onderwereld en vraagt aan Abraham of hij Lazarus niet naar zijn 5 broers kan sturen om hen te waarschuwen, opdat zij niet eveneens in die plaats van pijniging terechtkomen.

Het verhaal mag ons aan het denken zetten. Velen zullen pas na hun dood zien wat hun leven hier op aarde waard was/is in het licht van Gods Glorie. Zaak is het ons hier en nu te bezinnen, tijdens dit leven, indachtig de man die ik onlangs sprak in een biechthokje in Medjugorje. Het bleek een techneut, die voorheen enkel vertrouwd op zijn ratio, op zijn zgn. "gezonde" verstand. Van godsdienst moest hij voorheen weinig hebben, ofschoon zijn inmiddels overleden vrouw wel gelovig was. Alles veranderde evenwel enkele maanden geleden toen hij op de kruisberg in Medjugorje een Godservaring opdeed. In tranen bracht hij daarvan verslag uit. Hij beseft nu hoe "blind" hij al die jaren is geweest. En hoe hij doorheen zijn kille rationele houding zijn vrouw en kinderen tekort heeft gedaan. De man mocht dankzij Gods erbarmen hier al iets ervaren van de oneindige grootheid van God, in tegenstelling tot de rijke man uit het Evangelie, die enkel oog had voor zijn eigen leven en niet verder keek. Weet dan dat elk mensenleven hier ertoe doet, het is oneindig kostbaar in het licht van de eeuwigheid.

*Pastoor C. Müller*